

Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang.
Hvormed skal jeg ligne og prise det i sang?
En højgående jomfru, en ædel kongebrud,
Og hun er så ung, og så yndig ser hun ud!

Indimellem kan selv en ældre mand undres. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at den sang kunne krænke nogen.

Men året har vist, at selv en harmløs fædrelandssang kan vække dyb krænkelser, i hvert fald på Københavns Universitet.

På den anden side tyder noget på, at man så synger morgensang, og det kan vi da kun glædes over.

Og lad mig så benytte det forkætrede sprog til at aflægge årsberetning på. Her er næppe nogen, der vil blive krænkede over det!

Det er en besynderlig situation, jeg står i.

Denne generalforsamling er indkaldt i februar, til afvikling i marts og så dukker der pludselig en aldeles ukendt Coronavirus op og tvinger hele verden, inkl. Bering Valgmenighed, til at gå i sort.

Intet må eller kan foretages – og dog skal vi i henhold til vores vedtægter holde generalforsamling og koncentrere os om forløbet fra i fjor – også selv om jeg ved, at I tilstedeværende langt hellere vil drøfte begivenheder, der ligger foran os, og som i høj grad vil bestemme valgmenighedens fremtid. Jeg har modtaget, - under punktet indkomne forslag, en foreløbig beskrivelse af, hvad vi har oplevet til nu i dette besynderlige halvår 2020. Og jeg vil bede jer tøjle jeres tålmodighed, for som overskriften til indkaldelsen siger: Generalforsamlingen vedrører 2019.

Og vedtægterne er ikke til at tage fejl af. Så vent venligst, og I skal blive belønnede – også med hensyn til 2020.

Arrangementer

Som traditionen byder, indledtes året 6. januar med nytårskur i præstegården, hvor Valgmenigheden var vært ved et glas champagne og kransekage – og som altid god stemning og god tilslutning.

Den 3. februar prøvede vi en ny arrangementsform af:

Vi indledte med sædvanlig højmesse klokken 10, hvor foredragsholderen, pastor emeritus Ejvind Nielsen, var prædikant.

Herefter gik vi over til en beskeden frokost i forsamlingshuset, hvorpå Ejvind fik ordet og holdt et muntert foredrag om "Humor i tilværelsen".

Tilslutningen viste, at modellen med gudstjeneste, frokost og foredrag skulle prøves igen.

28. februar afviklede vi "Syng sammen" med Filt og Marianne. Igen en bragende succes, lille sal var fyldt til bristepunktet.

14. marts holdt vi den årlige generalforsamling

29. april indledtes årets vandreture i samarbejde med gymnastikforeningen. Mange deltagere (40 til 50) både fra Valgmenigheden, Gymnastikforeningen og udefra kommende nyder disse ture ud i vores omegn, og jeg kan da oplyse, at igen i år vil de blive afviklede, fra den 4. maj.

11. maj afholdt vi den snart traditionelle Markedsdag – og da vejret var aldeles mageløst var besøget fornemt og overskuddet på kr. 5.322,-, der deltes med medarrangøren Gymnastikforeningen.

Da arrangementet egentligt er tænkt som et "Se os" arrangement er overskuddet aldeles ubudgetteret, men selvfølgeligt kærkomment.

Den 2. juni havde vi bestilt bus til at køre os på menighedsudflugt, denne gang til Christiansfeld, hvor vi overværede Brødremenighedens gudstjeneste og fik mulighed for efterfølgende at se og høre! Samt spise frokost i haven, inden vi fik en rundvisning til byen. Hjemturen blev benyttet til kaffe i "Den gamle Græsekro" samt afstikkere til Skamlingsbanken og Eliassons "Fjordenhus"
Meget fin tur, men for få (ca 20) deltagere.

23. juni god tilslutning til årets Sct. Hans fest. Årets båltaler var Annette Roed, Baunehøjskolen.

God tilslutning i fremragende vejr.

25 august afholdtes årets sommermøde for de Østjyske Valgmenigheder i Vivild. Glimrende møde, men svigtende deltagelse herfra (Præst plus formand).

15 september gentog vi succesen fra februar, dog havde vi skiftet foredragsholderen ud. Denne gang var det professor Søren Christensen fra Københavns Universitet, den holdt foredrag om "Lægemidler, der ændrede verden" – et givtigt og levende foredrag om et spændende emne.

26 september var Kjeld Holm inviteret til at tale om "Har Valgmenigheds Ideen en fremtid" Igen et møde med god deltagelse (godt 35) i en fyldt lille sal.

3. oktober Syng sammen – i forsamlingshuset. Dette arrangement er en sikker "Sællert" der også i fremtiden vil stå på programmet.

3. november gæstede Michala Petri og Lars Hannibal kirken, der var tæt på fyldt, trods hård konkurrence fra folkekirkemenigheder, der udbød koncerten gratis. Dejlig aften med charmerende solister.

Den 10. november inviterede "De sammenspiste" på fællesspisning And og Risalamande – og store sal var godt fyldt op.

Den 15. december rundede vi af med Børnegudstjeneste med pæn deltagelse, ikke mindst fra gymnastikforeningens børn.

Som om disse aktiviteter ikke var nok, har Margrethe sideløbende passet **Litteraturstudiekredsen**, der gennem sæsonen har haft fin tilslutning.

Samarbejde Odder/Bering

I foråret fik vi en henvendelse fra Odder Valgmenighed, der ønskede et samarbejde om præst mellem de to menigheder.

Dette medførte en del mødeaktivitet mellem Odder og os.

Vi drog til Odder for at høre nærmere, hvad det var, man ønskede. Derefter hjem og internt debattere, hvordan vi skulle forholde os.

Ønsket gik på, at vi skulle have fælles præst, med bopæl i Bering. Vi holdt fælles møde med vores egne præster, og efter overvejelserne enedes vi om at takke nej – i hvert fald for nuværende. Dog har vi holdt en dør åben, hvis situationen skulle ændre sig. Og det vil måske nu vise sig, at vi gjorde vel i at lade den mulighed stå åben!

Ekspropriationen

Den 20. maj afholdtes Åstedsforretning i Bering, idet ekspropriationen af en del af præstegårdsjorden skal eksproprieres til fordel for en tilkørselsvej til motorvejen. Fra Bering mødte Thomas, Else Marie og jeg.

Vi havde et håb om, at vi ville få eksproprieret hele arealet, da der efter ekspropriationen kun vil være levnet småstumper af arealet.

Efter mødet var vi fortrøstningsfulde, men blev, ved den endelige ekspropriation sørgeligt skuffede. Vi bad om foretræde for at tale vor sag, og fik da også tildelt et lidt større beløb, men ingen ændring i kommunens holdning.

Jeg har efterfølgende talt med Leif og Erik Sørensen, der oprindeligt ønskede at overtage Mikael Hansens lejemål. Brødrene ønsker fortsat at overtage, hvad vi måtte have tilbage, men naturligvis til en noget anden pris.

Vi afventer sagens endelige afslutning.

Medlemmer

Vi har i år besluttet, at de medlemmer, der har stået som medlemmer, men aldrig har betalt, bliver slettede. Der er ingen grund til at give misvisende oplysninger om medlemstal.

Det "rensede" medlemstal er pr. 1. januar 2020 **161**.

Personale

Præsterne

På det teologiske område kan vist ingen stille et lignende hold.

Margrethe er vores præst. Altid åben og positiv, og lydhør for forslag til ændringer. Og samtidig iderig, så hverken prædiker eller dagligt virke bliver forudsigeligt.

Og som formand for bestyrelsens aktivitetsudvalg sikrer hun, at vi også i livet udenfor kirken har inspirerende indslag.

Desværre har Margrethe på i det seneste været plaget af sygdom. Pludseligt blev hendes immunforsvar slået ud af balance. Første gang fik det lov til at udarte, dvs. ingen anede, hvad der skete. Margrethe og lægerne fik styr på sygdommen.

Og vi er så heldigt stillede, at vi råder over en fremragende afløser. Da Margrethe var nødt til at melde fra, ringede jeg til Kjeld, der smed, hvad han havde i hænderne og sprang til.

Det var en lettet formand, der kunne konstatere, såvel kirkens fødselsdag som pinsen i 2019 fik den rette markering.

Senere, i november, blev Margrethe igen angrebet. Denne gang vidste vi, hvad der var galt, og Margrethe fik hurtig den nødvendige hjælp, hvilket betød, at fraværet kun blev én gudstjeneste.

Bestyrelsen skal være de første til at beklage, at vi har måttet aflyse nogle gange.

Kjeld er et par gange, bl.a. Pinse dag, der jo i vores sammenhæng er mere end en helligdag, men også vores fødselsdag. Men også Kjeld kan kun være et sted ad gangen, og må ind i mellem takke nej!

Anden gang, hvor Margrethe blev syg, modtog vi Margrethes sygemelding sent fredag eftermiddag, og måtte konstatere, at med det korte varsel, måtte vi (en enig bestyrelse) aflyse. Hvilket naturligvis ikke gav pluspoint.

Det får mig til at sige, bestyrelsen håber, I stoler på, at vi i den udstrækning vi kan, afvikler alle programsatte højmesser

Jeg kan forsikre, at aflysninger aldrig vil forekomme, hvis vi på nogen mulig måde kan undgå det.

Kjeld har varetaget jobbet som hjælpepræst til alles store glæde. Altid fremragende prædikener og positiv holdning til valgmenigheden, altid positiv, når jeg har bedt om en artikel til Bladet og altid med en lun bemærkning på læberne. Kjeld har været et løft, og en god støtte til Margrethe – og dermed til os.

På trods af et hjerteanfald kom artiklen til februars blad punktligt. Dejligt for en redaktør.

Tak til begge præster.

Kirkegården.

Ole er et stort aktiv, der suverænt varetager jobbet som graver. Stor flid og en god evne til at tale med de mennesker, der kommer, imødekommende og vidende. Desværre har et

opslidt knæ tvunget Ole til at opsiges jobbet, men har dog lovet efter bedste evne fortsat at hjælpe på kirkegården. Det bliver svært at finde en erstatning for Oles fantastiske arbejdskraft og altid venlige væsen.

Ud over kirkegården har Ole stået for, at kirken altid har fremstået klar til brug, og altid ryddelig.

Vi var noget betænkelige ved Oles fratræden.

Men det har vist sig, at vi i Anders Baumann har haft en heldig hånd. Ole nåede inden sin afgang at sætte Anders ind i jobbet, og alt går fortsat, som i Oles tid. Og det er en ros til Anders!

Og så har vi i år været så heldige at have fået god hjælp, når væksten bliver så stor, at én mand ikke kan styre det.

Knud Nygaard kom som kaldet, da ekstreme vejrforhold var ved at få kirkegårdens vedligehold til at bryde sammen.

Vi får så se, om indkøbet af en robotplæneklipper vil give den lettelse i arbejdsbyrden, som vi håber på.

Organist

Ved orglet sidder Filt jo trofast de fleste dage, vi har kirkelige handlinger. Og hans rutine vokser fra gang til gang – og – ikke uvæsentligt, sammen med Marianne udgør parret grundpillen i vort kendingsnummer: "Syng sammen".

At Filt indimellem må finde afløsning skyldes, at ingen jo kan leve at den hyre, vi kan tilbyde en organist, så Filt må supplere i Åbyhøj. At Marianne afløser sin husbond i den udstrækning, det lader sig gøre i hendes fuldtidsjob, skal kun nævnes som yderligere plus. Vi er meget heldige - også på organistpositionen.

Forsamlingshus

Marianne har snart siddet som bestyrer af forsamlingshuset i mands minde. Og styrer udlejning forbilledligt, samtidig med, at hun har helt check på husets faste brugere – i hvert fald når disse husker at orientere.

Herfra skal lyde en dybfølt tak til personalet. I gør langt mere end vi kan forvente.

Frivillige.

Også her er vi privilegerede.

Bestyrelsen har fordelt arbejdet mellem sig, og har her vist en heldig hånd, idet alle positioner er besat med særdeles kvalificerede folk.

Til kirkelige handlinger har vi kirkesangere, Birthe, Frands Ole, Arne, Esben, Bente og Lars, der på skift hjælper kirkesangen.

Som Kirketjenere har vi Svend, Esben, Lars, Sarah, Jens Peter og Arne, der klargør kirken. Også tak til dem, der laver kaffe/the, når vi byder på kirkekaffe efter højmessens.

Som skaber af det ene smukke blad efter det andet, skal en særlig tak lyde til Henning, der udfører et kæmpe arbejde. Også selv om ikke alt stof ankommer rettidigt. Jeg er glad for, at DSB omsider indså, at Henning måtte aflastes!

Tak til alle for en forbilledlig indsats i 2019

Fremtiden

Som det fremgår, har aktivitetsniveauet været betydeligt. Fra bestyrelsens side har vi bestræbt os på, at Valgmenigheden ikke fremstår som den ældre institution, (144 år), vi er. Men der er trusler i horisonten. Tilgangen af medlemmer er for lav, hvormed aldersgennemsnittet bliver for højt. Stort set bliver gennemsnitsalderen ét år højere for hver generalforsamling.

Vi bestræber os konstant på at lave arrangementer, der henvender sig bredt, og har også den store glæde, at vi har relativt stort besøgstal.

Og vi får megen ros fra publikum. Men for få tager skridtet og melder sig ind.

Måske i særdeleshed blandt vores daglige brugere, (Gymnasterne og teaterfolket)

Men bestyrelsens gennemsnitsalder stiger, og afløsere står ikke i kø. Dette kan på sigt blive problematisk.

Vi har haft møder i bestyrelsen om at finde de vise sten, men desværre, de er ikke dukket op endnu.

Økonomisk er vi i fin form, hvilket Else Marie vil gøre rede for.

Men sker der ikke snart en ændring, er det spørgsmålet, om kommende bestyrelser skal til at overveje, om der skal ske ændringer.

Forskellige tiltag har været nævnt, som for eksempel at afstå Forsamlingshuset. Dette kunne aflaste bestyrelsen, så den ikke hvert år står alene med projekt hovedrengøring. En ide kunne være at lade brugerne forestå vedligeholdelsen. Eller man kunne købe rengøringshjælp, hvad naturligvis vil begrænse vores økonomiske råderum.

I hvert fald holder det næppe fremover at lade bestyrelsen foretage alle manuelle tiltag.

Menigheden

Set fra bestyrelsen, så forløber vores dagligdage fint. Hvad ikke mindst er medlemmernes fortjeneste. Tak til menigheden for trofast at møde op, for ideer og positive skulderklap og for alle de smil, der falder.

Det er da vist kendt for enhver, at uden jer var her ingen Valgmenighed.

Og jeg tror fortsat på, at Bering vil figurere.

I hvert fald, hvis alle fortsat er positivt indstillet.